

Vraag het aan Morya**‘Is het wel belangrijk wat ik doe?’**

“Jouw tijd is heel belangrijk. Niet om die tijd ofwel te rekken ofwel in een ander ritme te brengen of tegen jezelf in te gaan, maar de tijd die eigenlijk een soort verwennerij wordt van: ‘ik heb het goed in mijn leven.’ Eerder die psychologische tijd van: ‘ik voel mij goed’, en niet meer de tijd van de klok, niet van: ‘binnen een half uur moet ik daar zijn en dan moet ik dit en dat en dat gedaan hebben.’ Nee, eerder van: ‘wat is nuttig, wat is goed, wat is belangrijk?’ Niet van: ‘hoelang zit ik eraan, hoelang ben ik ermee bezig?’ Dat niet, want precies dan jaag je je op.

‘Verlies ik niet mijn tijd door met onbenulligheden bezig te zijn en is het wel belangrijk wat ik doe?’ Deze tijd is belangrijk, dat je de juiste invulling geeft aan jouw leven.

Maar de juiste invulling komt meestal van binnenuit, niet van de omgeving.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘Jezelf boetseren’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 149

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


